



*Oyez, Oyez!*

*Laat het bekend worden aan alle hooggeëerde ridders en jonkheren, prinsen en prinsessen uit de gebieden van Gelre, die niet verbannen zijn of vijanden zijn van de Koning onze heer, en de Koningin onze vrouwe, moge God hen beschermen, dat in het kasteel van "Nooitniet" en "Nooitgedacht", er een zeer nobel toernooi plaats zal vinden met stompe zwaarden, in geschikt harnas, met helmtekens, familiewapens, zoals het oeroude gebruik gebiedt. Uw Heer en uw Vrouwe verheugen zich zeer in uw komst.*

*Zeer hoogachtende en Koninklijke groeten van Koningin "Nooitgedacht" en Koning "Nooit niet"*

## Voor de leerkracht

Beste leerkracht,

Binnenkort komen wij, drie Markant docenten, bij u op school om de voorstelling 'Nooit niet en Nooitgedacht' te spelen. In deze voorstelling komen verschillende aspecten van het riddertournoi op fantasievolle en grappige wijze aan bod. Het is voor ons (en de kinderen) erg leuk als de kinderen verkleed komen kijken. Vooral omdat er meerdere momenten zijn dat ze actief meedoen in het verhaal.

Als er ridderschilden, wapenschilden of borststukken worden gemaakt met wapenschilden (familiewapens) erop is het leuk als die in het lokaal hangen of door de kinderen worden vastgehouden. Uiteraard mogen meisjes ook als ridder en jongens als jonker komen!

Wij gebruiken voor de voorstelling een speellokaal en een whiteboard (of verrijdbaar schoolbord). Als er podiumonderdelen zijn horen we dat graag. Wij zijn ongeveer een uur van te voren aanwezig om alles klaar te zetten en even met u te overleggen over de binnenkomst en afloop. Als u nog vragen heeft kunt u gerust even contact met ons opnemen!

Met vriendelijke groeten Lieke Deelstra ( [lieke.deelstra@markantapeldoorn.nl](mailto:lieke.deelstra@markantapeldoorn.nl)) Bas Grommel( [bas.grommel@markantapeldoorn.nl](mailto:bas.grommel@markantapeldoorn.nl)) en Marq van Mazijk

## Korte inhoud van de voorstelling: 'Nooitniet en Nooitgedacht'

Koning "Nooit niet" en Koningin "Nooitgedacht" moeten na de dood van hun vader samen regeren over het rijk. Nou ja 'samen'..... Deze broer en zus kibbelen over alles en nog wat. Over welk toetje ze eten en wie er op de troon mag zitten, welke kleur het vandaag is en wie het toernooi mag openen..... De een woont in het Oostelijke deel van het kasteel en de ander in het Westelijke deel.

Vandaag is de dag van het grote riddertournoi. Maar eigenlijk weten 'Nooitniet' en 'Nooitgedacht' niet zo goed hoe dat allemaal moet. Gelukkig weet Rinus de Raadsheer dat wel en keer op keer redt hij de hele boel en voorkomt dat het echt mis gaat!.

Als alles eindelijk klaar is zodat het toernooi kan beginnen, komt er een ongenode en ongewenste gast. 'Nooitniet' en 'Nooitgedacht' raken aardig in paniek. Gelukkig zijn er ook deze keer vele ridders en prinsessen om hen te helpen.....maar zou dat genoeg zijn om ridder Saurus te verslaan?

Z.O.Z.